



De Koekerij Wie zijn wij?

Wij zijn De Koekerij, een werk- en dagbestedingslocatie in Almere. We werken hier met twaalf collega's met een verstandelijke beperking in een koekenbakkerij. We bakken koekjes en taarten, voor iedereen die maar wil. Waarom koekjes en taarten? Iedereen wordt blij van koekjes, toch?

Samen kijken we naar wat jij kan, wat jij wilt en wat bij jou past.

Wij willen graag dat jij jij kan zijn. Zoals je bent. Want wanneer jij jij bent, voel jij je happy

De Koekerij Wie ben jij?

Jij bent gek op koekjes en taarten. Helemaal wanneer je ze zelf kunt maken. Je werkt graag samen in de leukste koekenbakkerij van Almere en je vindt het prima dat je daar af en toe een beetje hulp bij krijgt. Je vindt het fijn om koekjes en taarten te bakken, maar ook om samen nieuwe koekjes te bedenken. En te proberen.

Wanneer je even geen zin hebt om te bakken (en dat mag best), ben je graag creatief, lees je een (strip)boek of ga je gewoon een beetje chillen op de bank. Misschien wil je wel een spelletje doen?



Langskomen? Natuurlijk!

Wij snappen wel dat je graag wil laten zien waar je werkt en wat je doet. Je ouders, broer en zus, opa en oma, neven en nichten EN de buurvrouw mogen altijd komen kijken. Geef jij ze dan even een kopje koffie met een zelfgebakken koekje?

De Koekerij

Markerkant 12 6 00 1314 AK Almere

+316 16276208

info@dekoekerij.nl

www.dekoekerij.nl

KvK 75693410



Dagbesteding vanuit een visie



Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Joke en Derrick van Putten. Wij zijn ouders van kinderen met een beperking. Van onze kinderen hebben we geleerd dat iedereen er kan en mag zijn. Wij geloven dat ieder mens uniek is, en dat vanuit dit gedachtengoed gekeken moet worden naar de individuele behoeften en kwaliteiten. In De Koekerij willen we aan die behoeften voldoen en die kwaliteiten versterken. Ieder op een eigen terrein, in een eigen tempo. Iedereen wil deel uitmaken van iets waarin hij gewaardeerd wordt om wat hij kan en doet. Bijdragen aan een productieproces maakt dat dit kan. Dat je kan zeggen "Ik ga naar mijn werk". Trots kunnen zijn op jezelf, je collega en het koekje dat je samen maakt. We gaan dan ook verder dan koekjes bakken. Het hele productieproces, van inkoop tot levering, lopen we samen door.

Veiligheid vinden we belangrijk. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook de mentale. Daarom maken we afspraken met elkaar. Ik respecteer jou, jij respecteert mij. Wanneer we blijven praten, komen we er wel uit.

Toen we dit avontuur begonnen, verdwaalden we bijna in het woud van regelgeving en beschikkingen. Daarom bieden we bij De Koekerij een totaalpakket. Dagbesteding is bij ons niet gelimiteerd tot bezigheden op twee dagdelen. Ongeacht of je een vervoers- of lunchbeschikking hebt, wij halen je op, bereiden samen een lunch en brengen je weer thuis. Ook dat is veiligheid.

"Het ruikt hier altijd lekker!!!"

De dag begint wanneer we je komen halen. In de bus kan je alvast gezellig praten met je collega's, of nog even rustig wakker worden. In De Koekerij beginnen we met een kopje koffie, thee of chocolademelk (pssst, misschien is er nog wel een koekje van gisteren over) en nemen we de planning door. Dan gaan we aan het werk. Tussen de middag eten we een lekkere, zelfgemaakte lunch. Wat dacht je van zelfgebakken brood met iets lekkers erop? Dan gaan we weer aan de slag. Aan het eind van de dag maken we samen de koekenbakkerij schoon en sluiten we af met een drankje. Daarna brengen we je weer thuis. We hebben hard gewerkt, het was een mooie dag!

